

Film, Finding your Feet

Maandag 8 oktober 2018, Barbier, 14.00 uur



Het is weer tijd voor een heerlijke, lichtvoetige Britse film !

Wanneer Lady Sandra Abbott erachter komt dat haar echtgenoot na een huwelijk van veertig jaar een verhouding heeft met haar beste vriendin, besluit ze bij haar oudere zus in te trekken.

Sandra zou niet méér kunnen verschillen van de openhartige, volop datende, vrijgevochten Bif, die in een huurflatje woont. Maar die verandering van omgeving is misschien wel juist wat ze nodig heeft.

Tegen haar zin in neemt Bif Sandra mee naar haar stijldanslessen, waar ze Bifs vrienden leert kennen: een kleurrijke en energieke groep leeftijdgenoten die Sandra laat zien dat het leven pas begint op je 60ste. En dat een scheiding je (liefdes) leven een frisse start kan geven.

Geniet van het spel van Imelda Staunton, Timothy Spall en Celia Imrie.

Entree € 2,50 incl. kop koffie/thee. Graag ter plekke voldoen.

Concert *Capella Droezjba*

Zondag 21 oktober 2018, Elisabethkapel, 14.30 uur



Het woord Droezjba staat voor vriendschap. Deze naam is niet voor niets gekozen door de leden van het gemengd ensemble "Capella Droezjba. Het is het juiste woord om uit te drukken hoe dit gezelschap is ontstaan.

De vriendschap werd geboren uit liefde voor de Slavisch-Byzantijnse muziek en het Russische volkslied. Onder leiding van Françoise Aarts-Thissen heeft het ensemble zich in de tijd dat het bezig is,

ontwikkeld tot een behoorlijk niveau. De roots van de dirigente liggen helemaal in de Slavisch-Byzantijnse muziek. Geboren en getogen in een muzikaal gezin groeide zij op met deze muziek.

Het ensemble vertolkt de Slavisch-Byzantijnse gezangen in al haar facetten. De muziek wordt a capella gezongen. Het zijn klanken die uit het hart gezongen worden met veel aandacht besteed voor stemvorming en koorclank.

Bijna alle koorwerken zijn gearrangeerd door de dirigente en haar vader Ton Thissen. Capella Droezjba wil graag veel mensen laten genieten van deze gevoelige muziek. De toehoorder wordt meegesleept in de emotie van de gezongen a capella liederen.

De byzantijnse muziek gaat meer dan 1000 jaar terug. Muziek die werd geschreven door grote componisten zoals o.a. Bortniansky, Tschesnokov, Tschaikowsky en Rachmaninov, maar ook door de man op straat of de priester in het klooster. Prachtige muziek die met veel gevoel werd weergegeven. Er zijn daardoor emotionele volksliederen ontstaan waarvan tot op vandaag de componist niet bekend is.

De liederen kenmerken zich door een bijzondere schoonheid aan klanken waarin de ongrijpbare Slavische ziel in haar vreugde, passie en melancholie wordt gevoeld. Capella Droezjba deelt deze klanken graag met u tijdens dit fijne middagconcert.

www.capelladroezjba.nl

Kaartjes voor het concert zijn te koop bij de Service Corner, Parc Imstenrade, tel. 045 – 400 4600. Kosten € 7,50 p.p.

Film, eigen productie

Film, eigen producties neemt even pauze en zal in januari 2019 hervat worden.

Exposities oktober, november en december 2018

Hans Debie, beelden en doeken

Hans Debie heeft de vijfjarige opleiding Beeldhouwkunst aan de Academie voor Plastische Kunsten in Genk gevolgd en vervolgens nog een tweejarige specialisatie. Aansluitend heeft hij in Genk de opleiding Schilderkunst afgerond. Niet alleen in het beeldhouwen, maar ook in het tekenen en schilderen streeft hij naar een evenwicht tussen vorm, kleur en emotie.



In zijn beeldhouwwerk voelt hij zich niet gebonden aan een bepaald materiaal of thema. Hij vindt steeds meer zijn uitdaging in het creatieve proces bij het verwerken van gevonden metalen vormelementen met toegevoegde materialen, totdat een harmonisch geheel en synergie bereikt wordt. Het boeiende gebeuren vindt binnen een beeld plaats, in het ritme van de tegenstellingen, tussen de contrasten, tussen matte en glanzende delen, in relatie tot de ruimte en in de dynamiek. Het uiteindelijke doel is een organisch geheel te scheppen, waarbij elk onderdeel dezelfde intensiteit uitstraalt als het geheel, en toch zijn specifieke rol heeft binnen dat geheel.

Miek Corten, bronzen



Miek Corten ontdekte in het jaar 2000 een nieuwe passie: het maken van bronzen beelden. Zij wordt daarbij geïnspireerd door dingen in haar dagelijkse leven, de natuur en sfeer om haar heen. Intuïtie en gevoel spelen een belangrijke rol in haar werk. Zij ziet in beeldhouwen ongekende mogelijkheden om haar dromen, fantasie en werkelijkheid met elkaar te verweven, en geeft de kijker de ruimte om eigen gedachten en gevoelens in te vullen bij het zien van haar werk.

Zij volgde de opleiding Beeldhouwkunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Media in Genk en behaalde de specialisatiegraad. Naast brons werkt zij met veel andere materialen, waarmee zij figuratieve en abstracte beelden maakt, aangevuld met fotografie en tekenen. De laatste jaren richt zijn zich ook op het maken van conceptuele kunst zoals installaties voor binnen- en buitenruimtes.



Hella Hermans, doeken



Schilderen is sinds 25 jaar haar passie en uitlaatklep. Hella Hermans heeft veel cursussen gevolgd bij diverse kunstenaars met naam. De eerste jaren had aquarelleren haar voorkeur. Daarna studeerde ze aan de Kunstacademie voor Beeldende kunst te Maasmechelen en behaalde de hogere graad schilderkunst incl. de specialisatie.

Momenteel schildert ze met olieverf, acryl of past ze gemengde technieken toe, en werkt met met grote penselen en krachtige streken. Haar stijl is van lyrisch abstract tot geabstraheerd met af en toe een realistische inslag. De onderwerpen en inspiratie haalt ze uit de natuur en haar omgeving. De prachtige kleuren en mooie vormen zijn kenmerkend voor haar werk. Speelse en indringende

kleuren waar je blij van wordt.

Tijdens de expositie laat ze o.a. landschappen en diverse details uit de natuur zien.

www.hella-jo-hermans.nl

Voor aankondigingen

- Zaterdag 17 november 2018, Orangerie, middag, Winterreise Schubert, zang en piano
- Zondag 18 november 2018, Elisabethkapel, middag, Pancratiuskoor Heerlen

- Zondag 2 december 2018, Rendez-vous, middag, Sinterklaasfeest
- Zondag 16 december 2018, Elisabethkapel, middag, kinderkoor Tutta Musica
- Zondag 23 december 2018, Elisabethkapel, middag, Musica Vincit, Weihnachtsoratorium

Met vriendelijke groeten,

Liesbeth Bijlmakers
Coördinator Kunst & Cultuur
Parc Imstenrade
l.bijlmakers@vitalisgroep.nl



<https://parcimstenrade.samenuitagenda.nl/>

Vrije bibliotheek Parc Imstenrade



Op een zestal plekken in Parc Imstenrade, te weten

- Bosanemoon, ruimte voor luchtbrug;
- Dagbesteding De Salon;
- Kleinschalig Wonen;
- Gang bij oude hoofdingang Aronskelk;
- Ruimte voor ingang Clematis, toren;
- en zorgvilla Hoog Hees

treft u boekenhuisjes aan zoals te zien op de foto links.

De achterliggende gedachte van de kleine vrije bibliotheek is als volgt, leent u een boek dan ook graag weer een boek terugzetten.

Op deze wijze gunnen wij boeken een lange levensduur en elkaar veel leesplezier.